

Stefan Hellqvist
Trons kapell
Lördag 9 december kl. 11.30

Begravningsceremoni

Musik i bakgrunden ca 15 min innan

Air
Bach

Klockringning

Inledande ord av officiant

Ni har samlats här idag för att ta avsked av Stefan, en älskad man, pappa, bror, farbror, morbror och son. Stefan blev 63 år. Vi inleder med att lyssna på en låt från en artist som Stefan tyckte mycket om, *Love me tender*

Love me tender (2:50).
Elvis Presley

Levnadsberättelse

Stefan föddes en vinterdag den 23 januari 1954 i Oravais Finland, som nr 3 i en syskonskara på 4. Han kom till Sverige i början av 70-talet och arbetade till en början inom restaurangbranschen. Han träffade Barbro, de gifte sig och fick 5 barn tillsammans. Så småningom hamnade han inom åkerinäringen. Först som egen företagare och senare som anställd. Bakom ratten i en lastbil trivdes han som bäst. Så när det nån enstaka gång var dags för semester, så var det bilsemester genom landet som gällde. Han ville alltid vara sysselsatt, även när han var ledig.

När barnen var små och somrarna tillbringades i stugan hann han med att tillverka allt från trägevär till utedass och sovstuga. Han hade lätt till skratt, alltid en rapp kommentar och kom den fram en kamera så skulle han alltid spexa. Han provade på många saker i sitt yrkesliv. Allt från datautbildning, kock, pizzabagare, körlärare på Liljaskolan, servitör, taxichaufför.

Han var en självutnämnd expert på allt han gjorde. Den rastlösa själv som han var, så blev det många byten mellan olika jobb genom åren och han kom att bo på många olika platser inom Norden. I sitt yrkesliv kom han alltid tillbaka till lastbilshytten, där trivdes han som bäst.

Han fann en frihet att åka land och rike runt. Han var på ett särskilt sätt när han körde lastbil. Mycket lugnare. Han var hemma i lastbilen och hade totalt självförtroende och han var verkligen stolt över sitt yrkeskunnande. De senaste åren har han bott i Stenungssund tillsammans med Jekaterina. Efter att de tillsammans tillbringat en vacker höstdag hemma i trädgården, så tog livet för Stefan plötsligt slut.

Musik: Imperiet – Märk din skugga (3:59)

Uppläsning av familjens avskedsord

Therese avskedsord

Pappa, kära pappa. Din tid blev alldeles för kort. Du hade förtjänat att få vila på ålderns höst. Men så blev det inte. Jag kommer att minnas och sakna dig i alla mina dagar. Nu är du med Tusan och Missan, så du är inte ensam. Men det gör ändå ont att veta att vi aldrig kommer att ses igen. Du fattas mig.

En gång var jag sorgsen
nu har jag köpts fri
Inte längre slav
under minnets tyranni
Men jag har ett hem nu
där jag får andas ut
Vart än vägarna bär
vart än drömmen tar slut
Men i minnet av dig
där får jag andas ut
En gång var du bunden
nu har du köpts fri
Inte längre slav
under världens tyranni
En gång var du hunsad
av maktens stora män
Nu har du gått vidare
Men vi ses ändå sen.
Nu får du andas ut.
Nu får du andas ut.

Therese

Avskedsbrev från Barbro.

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
Och nånting alldeles oväntat sker.
När hoppet just väckts omen bättre tid
Med hopp om gemenskap för hela vår familj.
Så rycks du ifrån oss
Så hastigt och fort
Med sorg och förtvivlan som följd.

Till alla som sörjer dig och framför allt till våra barn vill jag ge denna dikt av Birger
Franzen.

”Det går aldrig att gå runt omkring
då sorgen möter oss på vägen.
Bara rakt igenom
Rakt igenom....
Detta är den enkla visdom
Som jag vill lägga i din hand
Och innerst inne
Vill sorgen oss bara väl
På sitt sätt
Fast vi har svårt att förstå
Men jag tror
Att den bara vill bana väg
För glädjen
Bortom natten finns alltid en dag
Bortom molnen finns alltid en fröjd.

Det går aldrig att gå omkring
Bara rakt igenom
Rakt igenom... ”

Du har gått ifrån oss men i våra tankar lever du kvar. Vackra minnen är de starkaste
trådarna i livets väv.

Musik (5:36)

Ljuset

Björn Afzelius

Uppläsning av familjens avskedsord

Från Marcus

Inge farväl, inga medvetna ord
Så fort och tyst gick du bort från vård jord.
Här går vi.
Resterna ur din svunna värld.
Bland tankarna och minnen som färgat din färd.
Allt som du älskat oss bilden nu ger.
Du talar, du skrattar vi minns dig och ler.

Från Emma

Pappa...

Du kallade mig alltid för lilla Emma...

Saknaden från dig är enorm och jag vill bara höra dig säga:

Men lilla emma ... och sedan höra ditt skratt....

Helt plötsligt blev allt så kristallklart, allt blev så fridfullt i vår relation på nått vis. Vi kunde bråka som katt och hund, nu är det så självklart för mig, att det är för att vi är så lika.

Jag har ditt temperament, din passion för vad du kände och tyckte.

Vi var ofta båda för stolta för att lugna ner en situation,

Allt vi kände... kände vi ju så starkt.

Men vi hittade alltid tillbaka till varandra igen, vår kärlek till varandra var alltid starkare.

Det finns så mycket av dig i mig och mina syskon och vi kommer alltid bära det vidare.
Du levde ditt liv som du ville och ingen kunde säga åt dig vad du skulle göra, du gjorde det på ditt sätt.

Jag kommer att sakna dig varje dag

Jag kommer att berätta om dig för mina barn.

Jag kommer lära dom om den arbetsmoral du gett mig

Jag kommer berätta hur generös du var

Jag ska minnas dina råd

Jag ska försöka leva mer efter den frihets känsla som du hade, du var inte rädd att kasta dig ut i det okända och prova något nytt.

Jag kommer för alltid att vara din lilla flicka

Jag önskar att vi fick mer tid att läka tillsammans

Jag hoppas du fått ro i din trötta själ

Pappa jag saknar dig enormt och jag kommer att älska dig för alltid.

Från Leif

Att dö är en seger inte nederlag
Det lyser över bergen natt blir till dag.
Sörj inte den som äntligen är fri
Och frukta ingenting ty gud är liv

Från Linda

Bortom överlevnad

Du kan gråta varje dag över att han är borta.

Eller du kan le för att han har levt.

Du kan sluta dina ögon och be att han kommer tillbaks.

Eller du kan öppna dina ögon och gråta över att han lämnade dig.

Ditt hjärta kan vara tomt för att du inte kan se honom.

Eller det kan vara fullt av den kärlek du kände.

Glädjen över att du har känt honom.

Du kan vända dig från morgondagen och sörja gårdagen.

Eller du kan vara lycklig imorgon för att han var en del av ditt liv igår.

Du kan komma ihåg honom med ledsamhet att han är borta.

Eller du kan ära hans minne och låta det leva vidare.

Jag kommer att minnas ditt varma sätt och jag kommer att minnas vår gemensamma passion för matlagning och hur du mer än gärna delade med dig av dina hemligheter i köket. Det var en rikedom som du gav mig och som jag alltid kommer att bära med mig.

Du kommer att vara saknad men aldrig glömd! Vila i frid farbror!

Från Björn

Jag har många goda minnen. Först minns jag honom som min farbror som alltid hade tid till mig när jag var i Umeå. Fick följa med honom flera gånger när han körde lastbil och under dessa dagar introducerade han mig för Max skrovmål (fortfarande min favorit), han tog mig med på Robertos pizzeria osv. Sen minns jag också hans finurliga leende och hans rappa kommentarer. Känns sorligt att skriva om honom i dåtid, men dessa minnen har jag kvar. Sen har min svärmor berättat att han tog mig med till lokala bensinstationen i Oravais när jag var ett litet barn.

Avskedsord från Tommy

Min Farbror Stefan!!

Känns helt sjukt att min farbror som varit mig nära hela mitt liv inte är med oss längre.

Som barn var Stefan för mig alltid den stora starka personen som kunde allt om allt.

Vi sågs kanske inte så ofta men pratade lite nu och då med varandra på telefon.

För mig var Stefan ofta glad och väldigt social. Han var rolig hade lätt till skratt. Speciellt när han tyckte att han hade rätt och skulle lära en hur det funkade. Han hade en enorm energi till det som intresserade honom. En gång gick han en datorutbildning. Och blev självklart expert. Nästa stund utbildar han nya chaufförer på Liljaskolan. När han gick in för något så såg han inget som omöjligt. Detta är något som jag själv försöker ta efter.

Jag har alltid haft känslan att Stefan alltid letat något, en tillhörighet kanske. Han hade ett stort intresse för släktforskning, som han gärna delade med sig av och jag gillade att lyssna när han berättade lite historier om vår släkt. Det finns mycket att berätta, roligt som ledsamt. Det är svårt att skriva om detta då känslorna lätt ta överhanden.

Saknaden är stor och han har som han alltid haft en plats i mitt hjärta. Från Tommy

Nu ska vi avsluta med att lyssna på en låt som Stefan tyckte om.

Musik

My way

Frank Sinatra

Nu ringer klockorna snart ut och ni ska tillsammans följa Stefan till hans sista vila och gravsättning.

Klockringning