

Minnestal över Erling Lestander

Erling föddes i Arjeplog den 9 juni 1936. Han var mamma Linnéas och pappa Gustavs andra barn. Två år tidigare hade de fått Harald och efter Erling föddes med två års mellanrum, Inga och Mats. Familjen bodde centralt i Arjeplog i tvåvåningsvilla där övervåningen var uthyrd.

Erling växte upp i ett tryggt hem, det var inget överflöd snarare tvärtom, men det fanns heller inget som saknades. Mat fanns alltid på bordet, pappa Gustav hade alltid arbete och mamma Linnéa arbetade med hushållsarbete och senare hjälpte till på Silvermuseet. Båda två var mycket duktiga hantverkare samt driftiga, arbetsamma och förutseende vilket förenade dem båda. De samlade i ladorna inför hårda och långa vintrar och var också hjälpsamma mot dem som inte var lika förutseende.

Eftersom Erling fick två yngre syskon var det Harald som i mångt och mycket tog hand om honom. De hade en mycket nära relation och följdes åt, på olika sätt, genom livet.

Erling gick 6 år i folkskolan som låg nära hemmet. Han tyckte om skolan som lade grund för hans stora och breda allmänbildning. Med det blev han en fena på korsord och roades mycket av frågesporter där han tillsammans med ett gäng inom PRO i Nykvarn blev framgångsrik i tävlingar som Minnesmästarna.

Efter folkskolan arbetade han innan det blev dags att göra militärtjänsten som han gjorde på KA5 i Härnösand. Och det var där han träffade sin blivande fru och livskamrat, Gertrud.

I maj 1959 gifte de sig. Som det var på den tiden, blev det lite bråttom när ett litet barn var på väg. I oktober samma år föddes Robert till parets stora glädje och stolthet. De bodde då i en lite lägenhet i dryga tre år innan det bar iväg söderut, till Örebro. Under Härnösandtiden hade Erling studerat till ingenjör och fick nu arbete på gatukontoret i Örebro. Familjen bodde i en lägenhet och började snart att bygga en sommarstuga i Hampetorp dit de åkte vid ledigheter. 1965 föddes deras andra barn, Gunnar, till lika stor glädje och stolthet som när Robert föddes.

Familjen trivdes i Närke men när ett arbete med bättre villkor, på gatukontoret i Södertälje dök upp, ja, då gick flyttlasset dit. De installerade sig på Klockarvägen i Geneta men började ganska snart planera för ett eget hus och fick möjlighet till det 1976. En tomt i Sandtorp i Nykvarn blev deras och ett hus uppfördes. Stugan i Hampetorp såldes för att delvis finansiera det nybyggda huset.

Åren förflöt med arbete i Södertälje kommun med utvecklande och roliga arbetsuppgifter. Erling var med om att ställa om från att ha ritat gator för hand till att göra det i dataprogrammet CAD. Detta roade honom. Det var nytt och spännande och som den utforskande och nyfikna person han var, tog han sig an detta med glädje och kände säkert också en stolthet att vid, nära pensionen ta sig an något nytt. Under några år hade han också ett engagemang inom fackförbundet SKTF.

På fritiden hantverkade Erling gärna, han gjorde knivar som han gav bort eller behöll själv. Sin handaskicklighet hade han fått med sig från sina händiga föräldrar. Till hembygden återvände Erling med sin familj några gånger varje år, det viktigaste tillfället var påsken. Då samlades hela familjen Lestander i hemmanet som än idag finns kvar i släkten.

1983 blev Erling och Gertrud farföräldrar till Gustav och 1987 även till Sofia. Barnbarn är ju livets efterrätt och det var med glädje och stolthet de tog sig an den uppgiften. Gustav och Sofia trivdes i farfar och farmors sällskap och hade alltid roligt när de fick följa med på skidresor eller vara med

farfar och tälja knivar eller skjuta pilbåge. Farfar ville gärna lära sina barnbarn sådant som var viktigt och nödvändigt att kunna när han växte upp.

Medan Gertrud stod för struktur, ordning och reda tog Erling på sig rollen att vara den lite busiga och påhittiga. Han var också en stor berättare. Sittande på Fäboudden vid brasan över en kopp kaffe kunde han dra sina berättelser för dem som ville höra på. När han, Harald och Inga kom samman, ja då kunde avlöste berättelserna varandra. Enligt Erling var historierna alltid sanna om han inte i förväg sa något annat.

När Erling gick i pension i juni 2001 fick han ta hand om Gertrud, så tiden tillsammans efter pension blev inte. Ingen tid att gemensamt spela golf och njuta av varandra efter ett långt arbetsliv. Gertrud gick bort i januari 2002 vilket blev ett hårt slag för Erling. Golfsällskapet blev nu Robert, varje fredag eftermiddag, under säsongen, var vikt för detta. Under cirka tre år var detta viktiga stunder av aktivitet och samvaro, far och son emellan.

Erling var en man med drömmar och vid 74 års ålder slog en dröm in, han flög ett motorsegelflygplan själv på Vängsö i Gnesta. Det var en härlig upplevelse som gladdde honom mycket. Han hade också en dröm om att bygga kajaker men det blev aldrig av. Erling var också en föreningsmänniska och engagerade sig i PRO. Det var en viktig plats för social samvaro och stimulans. Han ingick i ett matlag där han gärna lagade blodpalt och bjöd på. Erling åkte med på resor till Åland tillsammans med PRO. En gång tog han sovmorgon på båten och missade att gå av för att stanna en natt i hamn. Det fick bli en egen resa tillbaka till Nykvarn istället.

När sen minnet började svikta och mathållningen inte blev som den varit, fick han hjälp av hemtjänsten under en längre tid. Men han blev mer och mer isolerad och fick för två år sen en bostad på Lugnets äldreboende i Nykvarn.

Där började han äta igen, hade sällskap och blev mer välmående. Han trivdes bra. Men han blev mer och mer skör. Han ramlade i badrummet och kom till sjukhuset där det konstaterades att han brutit höften. Det var kanske här han gav upp, han var trött och slutade äta. När Robert hälsade på honom den 16 juni var det den sista gången de träffades. På eftermiddagen den 17 juni somnade Erling in, lugnt och stilla.

Erling var en livsbejakande och nyfiken person. Tyckte om att ha människor omkring sig och göra saker tillsammans. Han hade ett utvecklande arbete, en berikande fritid, en familj som han älskade och som älskade honom.

Erlings liv var rikt.

Skrivet av

Pia Sjöstrand

Officeant