

JUST IDAG ÄR JAG STARK – Kenta G

Varmt välkomna hit till Hoppets kapell där minnesceremonin över Krister Norgren, skall hållas.

Jag som står här heter Per Schröder, och är borgerlig begravningsofficiant, då det enligt familjens önskan är en borgerlig ceremoni. Och för er som inte vet vad en borgerlig begravning är för något, kan det enkelt översättas med att det är en fri begravning. Det finns inga regler, inga mallar, utan man är fri att utforma ceremonin precis som man själv vill att den ska vara.

Vi som är här idag är inte här för att Krister är död, utan för att han har levt. Tillsammans ska vi minnas honom, för vad han betydde för var och en. Och minnas allt vad han gav till alla.

Men framför allt - låt oss göra denna stund till ett ljust minne.

Att säga adjö och ta farväl kan vara både svårt och smärtsamt. Men ett avsked är viktigt. Det ger oss en möjlighet att kunna gå vidare med våra liv, den tid vi har kvar.

Vi ska tänka på Krister med glädje och tacksamhet. Och under denna stund kommer vi att lyssna till musik, och jag ska också läsa några dikter. Självklart ska alla få tillfälle till att ta sitt eget personliga farväl.

Jag ska nu läsa en dikt av Nils Ferlin:

*Människan sitter vid Diktens port;
Hon tala om allt vad stort hon gjort
och allt vad stort hon ska göra.
Och solen lyser och skyn är blå.
Vem skrattar då
och vem vill håna och störa.
Förunderlig är hon att höra.*

MEN BARA OM MIN ÄLSKADE VÄNTAR - Nationalteatern

En människas liv kan man inte sammanfatta så här bara på några minuter, men en del som jag fått mig berättat ska jag i alla fall förmedla här till er idag.

Krister föddes i Stockholm i Katarina församling och döptes i nämnda kyrka, samma kyrka som sedan Kristoffer döptes i.

Familjen flyttade sedan till Bredäng där han bodde med mamma Pilvi, pappa Kalle och lillebror Thomas.

Han hade en bra uppväxt men det berättas att han var envis, bestämd och det ledde till samtal i skolan. Kalle sa att han var lik Pilvi och Pilvi sa att han var lik Kalle.

Han gillade sin gula tröja även om han blev 'knuffad' för att han bar den, men med en papperskorg på någons huvud blir man kung i skolan. Han tyckte att skolan var tråkig att gå till och ville hellre åka flakmoppe med sin afghanpäls och med några öl på flaket. Det var flera samtal hemma om att långt hår inte passar att ha, Krister höll inte med.

Vid 16 år ålder tog Krister mönstring på oljetankern MS Oklahoma och reste runt om i världen i några år. Bland annat i Karibien och USA

När Krister kom hem igen träffade han Birgitta och de gifte sig och fick sonen Ted. De bodde i Liljeholmen tillsammans men efter separationen flyttade Krister till Vårby Gård.

Under denna tid hade Krister flera yrken, han jobbade i skogen för Huddinge kommun och som packmästar för Frys Express, men favoritsysselsättningen var att laga mat.

Sedan träffade han 'Lidingöbruden' Ulrica. Helt otippat att en förortskis blir kär i en lidingöbrud och vice versa. Men det fungerade – de blev sambos och Krister flyttade till Ulricas lägenhet på Lidingö. Där försökte han att leva som om det var på Söder...

Han kunde gå ner till den lokala puben och prata med folk, men det var inte som på Söder, så det gick inte som han hade tänkt sig alla gånger. Krister var och blev ingen Lidingökis.

Så efter ett tag så flyttade de till Midsommar-kransen, där han åter igen kom att trivas på sin del av staden.

Efter många år kom äntligen Kristoffer (Stoffe) till världen och flytten till Svedmyra blev en ny början.

Krister gillade sin utstrålning, att han med sitt långa skägg såg ut som en biker.

Alla som känner Krister väl, vet att han var världens snällaste person. Han gillade att stå i centrum och kunde prata med vem som helst och var som helst. Som den gången när han var med sina danska svägerskor på Skansen och svägerskorna fick kommentarer för sin klädsel – då klev Krister fram och visade sitt 'bullriga jag' – då blev det snabbt tyst. Eller den gången när han var ute med sin kompis Pålle och råkade snubbla och Pålle skrattade – då sa folk runt omkring till Pålle – 'Skratta inte, han är farlig' och hur då Pålle skrattade ännu mer. Farlig? Krister?

Krister gillade som sagt att laga mat, köket var hans domän med ordning och reda, och han kunde stå i timmar och laga mat som sedan tog 5 minuter för familjen att äta upp.

Lyssnade gärna på musik, och ibland spela gitarr var en hobby och att knalla rakt in på Anchor utan att köa var en förmån.

De flesta har nog hört Krister skoja och säga 'Har du hört den här?' – och så drog han sin story.

När Kristoffer blev äldre så reste familjen runtom i Europa med All inclusive, det var helt i Krister stil, mat när man vill och hur mycket man vill.

Ibland kom han iväg på bio också, men det sades att han brukade somna och snarka vilket kändes lite pinsamt.

Han älskade också att läsa, mest deckare och om kändisars livsöden. Korsord var även det en hobby, men

det bästa var nog att ligga i soffan och så att äga fjärrkontrollen.

Hans familj beskriver Krister som en mycket social och omtänksam person trots sitt burdusa björnliknande utseende. Han ingav trygghet och var en stolt man men dock lite klantig emellanåt, givetvis omedvetet.

Han gillade att skoja med alla omkring sig, och att dra vitsar som kanske inte alltid var så roliga.

Krister hade ett stort hjärta, han var ärlig och mycket snäll.

Han ställde upp om han tillfrågades och kunde skälla ut andra om något kändes fel.

Han kunde passa in överallt i olika situationer.

Krister lämnar nu familj, släktingar och vänner som han delat sitt liv med. Och som avslutning till er som samlats här idag för att ta ert sista farväl av Krister, vill jag skicka med ett citat av Jacques Werup:

*Jag har varit med om dig
Jag kan aldrig förlora dig.*

KNOCKING ON HEAVEN'S DOOR – B Dylan

Vi har alla olika bilder och olika minnen, men tillsammans är detta kanske åtminstone en del av den Krister, som vi nu får ta avsked av.

Får jag be er stå upp. Vi tänder ett ljus för att minnas
Krister, och för att i tacksamhet få tänka på allt vad han
har fått betyda för var och en av er.

*Vi tackar Dig, Krister för den du var och för allt du gett.
Må du alltid leva i våra minnen.*

Låt era minnen och tankar få flöda fritt nu under en tyst
stund.....

Var så god och sitt.

*Här slutar jag min resa
På gränsen till ett annat land
Jag känner mig så trött
Så sliten och så nött
Men jag ser ljus på flodens andra strand*

*Där får jag vila, där får jag frid
Där kan jag glömma min trötta kropp*

Lars Demian skrev dessa tänkvärda rader.

Nu så har det blivit dags för er att komma fram hit till
kistan och ta ert eget personliga farväl. Stanna till, tänk
på Krister, klappa gärna på kistan, kanske lägga en
blomma. Varsågoda.

Defilering – STAIRWAY YO HEAVEN – L Zeppelin

*Döden betyder ingenting
Jag har bara dragit mig tillbaka till ett annat liv
Jag är Jag, Du är Du
Allt vi var för varandra – det är vi fortfarande
Nämn mig vid mitt vanliga familjära namn
Tala till mig på samma sätt som Du alltid brukade
Ändra inte Ditt tonfall
Håll sorgen borta från Din röst
Skratta tillsammans med mig, så som vi alltid brukade
skratta åt vardagens småting
Var med mig. Le mot mig. Tänk på mig
Låt mitt namn fortsätta att vara en del av Er vardag.
Uttala det som om ingenting hänt.
Livet betyder detsamma
Ingenting har skett som förändrar det
Livet går vidare, därför att det måste gå vidare
Döden är ju ändå bara ett tillfälligt
avbrott i vår gemenskap
Varför skulle Du sluta tänka på mig
för att Du inte längre kan se mig
Jag väntar på Dig - en kort stund någonstans väldigt
nära alldeles runt hörnet Allt är bra*

Henry Scott Holland.

Om ett litet tag går vi ut från denna minnesstund. Vi kommer att gå till olika ställen och vi kommer att gå med

minnen och saknad och låt oss gå ut i livet med
föresatsen att vi som fortsätter livet skall leva det fullt ut
och till större nytta genom att vi fått lära känna Krister
och varit delaktiga i hans liv, liksom han har varit
delaktig i era liv.

Fortsätt att tala om Krister, tänk på honom. Och så länge
som ni säger till varann:
Kommer du ihåg när Krister sa.....
minns du när Krister gjorde

Så länge lever Krister.

WHISKEY IN TJE JAR – Thin Lizzy