



Officiant: Eva Åkerlund
Organist: Birgitta Wensheim

FONUS
—
ETT PERSONLIGT
AVSKED



www.fonus.se



Bertil Olsson

* 22 maj 1943
† 14 februari 2017

*Vid begravningen i
Trons Kapell, Skogskyrkogården
fredagen den 10 mars 2017*

INGÅNGSMUSIK

A whiter shade of pale - K Reid/G Brooker

INLEDNINGSORD

MUSIK

*The reason - T. Gärdestad
Janne Schaffer*

MINNESORD

DIKT

Gråt ej över mig, omskriven av Marianne

AVSKEDSTAGANDE

*Adagio - in G Minor (attrib. To Alb)
Anonymous av Debussy, Moxart, Grieg*

MUSIK

*Tears in heaven - E. Clapton
Susanne Fahlberg*

SLUTORD

ALLSÅNG

Hönan Agda - C. Vreeswijk

UTGÅNGSMUSIK

Here comes the sun - G. Harrison

HÖNAN AGDA

Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp,
Som var gammal och utsliten, impotent och väderbiten.
Hönsen klagade och gnällde för han dem ej tillfredställd.
Dom skrev på en petition: Ge vår tupp förtidspension!

Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har han är ju ding,
Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i.
Skaffa oss en ny bemanning annars fixar vi äggstanning.
Se nu till att det sätts fart ty vi blir desperata snart.

Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor.
Ingen grät när han for hädan, en ny tupp var ordnad redan.
Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den.
Men dom fann sig i sin lott, för dom vänta' på nåt gott.

Tänk, när tuppen äntligen kom hönsen blev som galna dom!
Vilken kam han har - nu står den! Vilken näbb - den e' nog hård den!
Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr, han
Men som han var frisk och sund fick vart höns en kärleksstund.

Men lilla söta hönan Agda hon blev blåst på ovarsagda.
Tuppen skulle just hoppa på'na, Agda titta you're ögonvråna
Men det blev ej som Agda trodde. Tuppen bara stod och glodde
Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder you're hennes stjärt.

Agdas blod i pulsen brände, hon stod still, men inget hände.
Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen.
Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder
Och en dag - det är synd och skam titta' Agdas rumpa fram.

Agda skämdes och grät och tjöt var gång tuppen en fjäder snöt
Och en dag blev det för mycket. Agda svek för det inre trycket,
För sorgen och kärlekskvalen. Nästa gång han kom, blev Agda galen
Och hon skrek ut i falsett Hörru do din jädra sprätt! sa hon.

Nu vill jag ha ett ärligt svar varför do mina fjädrar tar.
Varför nobbar do mig i ett kör det do med dom andra hönsen gör.
Tuppen svarade smått generat: Do, jag älskar dig passionerat.
Allt do ber om det skall do få men jag vill ha dig naken då!

DIKT OCH NÅGRA ORD FRÅN OSS BARN

Bertil Olsson, vår älskade far och våra
barns helt underbara morfar och farfar,
make och sambo, bror och morbror,
för många en vän och även kallad Berra.

Det var tre saker som vår far ville efter att ha
lämnat detta liv, att bli kremerad,
få en borgerlig begravning och att få sin aska
spridd med vinden i minneslunden här på
Skogskyrkogården.

Det sista som vår far ville är att vi
ska stå vid hans grav och gråta,
utan att vi istället minns honom med glädje
i våra hjärtan, där vi befinner oss i stunden i våra liv.

Dessa ord speglar det som vi barn tror
att vår far hade velat säga till alla oss.

Gråt inte över mig.
Jag var färdig med livet här och gav mig därför av.
Jag är nu rörelsen på vattnet när fisken nappar.
Jag är nu tusen vindar över sjön.
Jag är nu vinden som blåser bort cigarillens rök.
Jag är nu silvergiltret i snön.
Jag är nu isen som skvätter i piruettens snabba fart.
Jag är nu solsken som lyser klart.
Jag är nu kraften bakom bandyklubbans snabba slag.
Jag är nu stilla regn när höstens mörker faller snart.
Jag är nu barnens nyfikenhet över en ny dag.
Jag är nu farten i barnens snabba lek.
Jag är nu lösningen på matteproblemet.
Jag är nu en lugnande hand när någon behöver tröst.
Jag är nu lugnet när den lilla ska sova.
Jag är nu milda stjärnor om natten.
Jag finns nu överallt inom dig och utom dig.
Så gråt inte över mig.
Utan minns mig i ditt hjärta med glädje.